

Albufeira 2016



Vrijdag 19 augustus – vrijdag 26 augustus



**V1623
Albufeira
Portugal**



De deelnemers

Diana



Ruud



Michael



Madieke



Kitty



Antoinette



Reisbegeleiders

Chantal



Jack





Vrijdag 19 augustus



De dag van vertrek naar het zonnige Albufeira in Portugal. We verzamelden ons allemaal bij de rood-witte kubus in Schiphol Plaza. Daar ontdekten we dat we met twee groepen naar Albufeira gingen. Langzaam werd de groep compleet en leerden we elkaar allemaal een beetje beter kennen. Allemaal hadden we toch wel een beetje de kriebels in de buik voor de spannende vlucht. Gelukkig was dit helemaal niet erg. Nadat we compleet waren was het tijd om afscheid te nemen van het thuisfront en konden we ons gaan inchecken. Nadat we de koffers hadden afgeleverd en onze handbagage was gecheckt konden we zo doorlopen naar het vliegtuig. De tijd was voorbij gevlogen en voor we het wisten zaten we in het vliegtuig, gelukkig zaten we dicht bij elkaar. Nadat we waren opgestegen en in de lucht hingen viel bij de meeste de spanning van de schouders af en werden de spelletjes uit de tas gepakt. Had de ander een beetje trek en dorst gekregen en zaten sommigen lekker te kletsen met elkaar. Om 16 uur Nederlandse tijd waren we dan eindelijk geland. Dat was toch wel ingewikkeld hoor, hadden we zo ineens een uurtje extra cadeau gekregen. De klok ging hier een uurtje terug. De vlucht was helemaal goed gegaan. Nu konden we op zoek naar onze koffers en op naar de bus welke ons naar het appartement MONTRAMAR zou brengen.

Na het inchecken en de kamers ingedeeld te hebben was er tijd om de koffers uit te pakken. Ruud en Michael hadden een echte mannenkamer, Madieke had een heerlijke kamer voor zichzelf, de zussen Diana en Antoinette deelden een kamer, Kitty en Chantal sliepen samen en Jack... ja die sliep op de bank. Nadat de koffers uitgepakt waren en iedereen zijn bed voor de rest van de week had uitgekozen was het tijd om lekker even samen wat te gaan drinken. Een beetje wennen aan het warme weer hier in Albufeira.



Tijdens het drinken konden we genieten van het mooie uitzicht dat we hadden vanaf ons balkon. Heerlijk met zeezicht. Nadat iedereen een beetje was bijgekomen was het tijd om Albufeira eens te gaan bekijken. Een hele hoop leuke winkeltjes, restaurantjes en een hoop vrolijke mensen. Hier kunnen wij het wel een weekje volhouden. Gelijk even wat te eten gehaald zodat we lekker konden gaan eten, want ondertussen had iedereen toch wel trek gekregen na zo'n lange dag. Alles werd tot de laatste kruimel opgegeten, wat had dat goed gesmaakt.

Ruud, Michael en Diana kozen ervoor om even lekker bij het appartement te blijven terwijl de rest boodschappen ging halen voor het ontbijt voor de volgende dag. Na een wandeling de bult weer op, was het tijd om even lekker bij te komen met zijn allen op het balkon. Dat wandelen bult op, bult af, waren we toch niet gewend. Lekker wat drinken erbij en tijd om elkaar een beetje beter te leren kennen. PROOST op een mooie vakantie in Albufeira met zijn allen.



Morgenochtend doen we lekker rustig aan en kan iedereen lekker uitslapen. Een beetje bijkomen van de heenreis, de vele mooie indrukken en de best wel lange dag van vandaag. Om 23:30 uur was het tijd om lekker het bed op te zoeken en te gaan slapen.



Zaterdag 20 augustus

Om half 10 zaten we met zijn allen aan het ontbijt. Iedereen had heerlijk geslapen de eerste nacht en rustig wakker worden met het uitzicht op zee. Wat willen we nog meer. Onder het genot van een kopje koffie of thee wat lekkere broodjes gegeten.



Om 11 uur was het tijd om naar beneden te gaan. Er was bij de receptie een informatiebijeenkomst, daar kregen we allemaal informatie over de verschillende activiteiten in het mooie Albufeira. We kozen de twee leukste activiteiten om te gaan doen samen met de andere groep vakantiegangers. We kozen ervoor om op zondag naar Aquashow te gaan, een waterpark met glijbanen, attracties en zwembaden en om op dinsdag een rondreis te maken door het beste van het westen (van de Algarve).

Na al deze informatie was het tijd om weer even wat te eten, een boterhammetje in de schaduw. De zon was toch wel erg warm aan het worden. Na het eten overlegd over wat iedereen lekker vind en wat we willen avondeten. Nadat we dat hadden besloten gingen Jack en Chantal op pad om de boodschappen te halen. Ze hadden daar een LIDL, een beetje Nederland in Albufeira. Bij het appartement aangekomen hielpen een aantal van de andere vakantiegroep om alle spullen mee naar boven te sjouwen. Toen alle boodschappen boven waren wilde iedereen helpen om de spullen op te ruimen. Ze hadden zich goed vermaakt in de tijd dat



er boodschappen gedaan werden, ze hadden spelletjes gedaan, lekker gekleurd, van de zon genoten en foto's gemaakt. De rest van de middag kon iedereen iets voor zichzelf doen.

Om 18 uur zijn we maar begonnen om het avondeten klaar te maken. Het avondeten werd gemaakt door Michael en Diana. Wat kunnen deze twee heerlijk koken zeg!! Lekkere macaroni met een frisse salade. Met zijn allen hebben we gezellig binnen gegeten want buiten was het veel te warm voor ons. Aan het einde hadden we allemaal gelukkig nog een klein plekje over in de buik voor een lekker toetje. Na het eten hebben Ruud en Antoinette de afwas gedaan, Ruud vertelde ons dat hij het leuk vindt om de afwas te doen.



In de avond met Chantal op pad gegaan om wat ansichtkaarten te halen voor familie en vrienden thuis. Met de roltrap naar beneden waar de winkeltjes zich bevonden, en lekker neuzen tussen al die verschillende kaarten. Nadat iedereen wat leuks had gevonden konden we weer terug naar het appartement waar Jack zat te genieten van het mooie uitzicht. De één begon gelijk de kaartjes te schrijven terwijl de ander deze lekker liet liggen tot de volgende dag. Nog lekker even kletsen met zijn allen en daarna op tijd naar bed, morgenochtend weer vroeg op.





Zondag 21 augustus

Iedereen lag al heerlijk in bed toen er om 00:00 uur ineens allemaal harde vuurwerknallen te horen waren. Een grote vuurwerkshow omdat er vakantie is in de stad. Waar de een er direct wakker van werd en rechtop in bed zat heeft de ander er helemaal niets van meegekregen. Kitty en Chantal waren uit nieuwsgierigheid uit bed gekropen om te gaan kijken. En wat zag het er mooi uit allemaal. Het bleef maar doorgaan met de knallen en het mooie siervuurwerk. Na de show maar weer snel het bed in want de wekker staat vroeg.



Om 7 uur was het tijd om uit bed te komen en de zwemkleding alvast aan te trekken. Na het ontbijtje en het maken van een lunchpakketje was het tijd om te verzamelen beneden. Samen met de andere groep op naar de bus die ons naar Aquashow brengt. Na een wandeling de berg op stonden we dan eindelijk bij de bushalte. Gelukkig lette Jack goed op want we stonden blijkbaar niet helemaal op de juiste plek, de bus stopte aan de andere kant van de weg. Gelukkig waren we op tijd en konden we met zijn allen de bus in, het leek wel een cabriolet. De bus had geen dak, hierdoor kregen we allemaal lekker de wind door de haren. Na een stuk gereden te hebben zagen we de grote glijbanen al van veraf. Het werd toch nog eventjes spannend of we het park binnen konden komen want we waren de kaartjes kwijt geraakt. Erik (begeleider van de andere groep) had overlegd met het personeel van Aquashow en kon regelen dat we toch naar binnen mochten. Het avontuur kon gaan beginnen!

Een plekje zoeken voor de handdoeken en de spullen, de kleren gingen uit en een ieder ging op zoek naar vermaak. De een ging direct naar de



glijbanen toe. Het kon sommigen niet hard en hoog genoeg gaan. De ander ging op zoek naar het golfslagbad om lekker in te dobberen terwijl anderen het heerlijk vonden om lekker op de handdoek te blijven liggen. We hadden wat lekkers en wat te drinken meegenomen als tussendoortje. Drinken is erg belangrijk met deze warmte en al dat zweeten.

Ruud wilde toch wel erg graag in een achtbaan, welke wel een beetje leek op de boomstammetjes alleen dan met veel meer water wat op je af kwam. Samen met Kitty, John (vakantieganger van de andere groep) en Chantal op naar de achtbaan. Na even te hebben moeten wachten was het dan zover en mochten we het bootje in. Wat ging deze ver omhoog. Dat was toch wel spannend. Super hard ging deze naar beneden. Er kwam superveel water op ons af waardoor we helemaal nat werden. Heerlijk was dat. Wat was dat een leuke achtbaan! Met een grote glimlach liepen ze weer terug naar de handdoeken om de rest te vertellen hoe leuk de achtbaan was.



Antoinette, Diana, Kitty, Madieke en John wilde wel weer lekker dobberen in het golfslagbad. Samen met Margriet (begeleidster andere groep) en Chantal op naar het grote zwembad waar we heerlijk hebben genoten van het frisse water.



Om 16 uur was het helaas al weer tijd om terug te gaan met de bus, wel was er even wat tijd om lekker bij te komen van de dag vol indrukken en mooie glijbanen. De halte kwam toch wel erg snel... de bus uit en weer terug wandelen naar het appartement. Daar aangekomen was iedereen blij om even lekker te kunnen zitten, even uitrusten van alles. Lekker wat drinken erbij en napraten over het grote zwempark. Een aantal hadden nog wat energie over om wat boodschappen te halen. Zo konden er gelijk even wat kaarten op de post gedaan worden.

Op het menu voor het avondeten stond kippensoep, wat uiteindelijk uiensoep bleek te zijn. Een frisse salade, welke gemaakt is door Antoinette, en een lekker kippenpootje.

Wat hebben we met zijn allen zitten smullen. Alles is opgegeten en de buiken zaten vol. Aan tafel het menu voor de rest van de week bedacht. Kunnen de boodschappen mooi morgen gedaan worden. Daarna lekker onder het genot van een bakje koffie even lekker kletsen en genieten van het mooie uitzicht. Dat uitzicht zullen we gaan missen als we weer thuis zijn.



Na een lange maar superleuke dag was het tijd om het bed maar weer op te zoeken en lekker te gaan slapen en te dromen over al die mooie glijbanen en zwembaden.



Maandag 22 augustus

Heerlijk uitgeslapen verscheen iedereen aan het ontbijt. Sommigen hadden helaas wel een beetje last gehad van de feestende jongeren tot vroeg in de ochtend. Gelukkig hebben we voor vandaag niet zoveel op de planning staan na zo'n vermoeiende dag als gisteren.

Michael wilde graag alleen op pad gaan. Hij is met het treintje op pad geweest en heeft een heerlijke middag gehad. Hij heeft lekker zitten lunchen onderweg op een terras en volop genoten van de omgeving.



De boodschappen moesten nog gedaan worden. Madieke wilde hierbij wel helpen. Superlief met al die boodschappen die we moesten halen, een hele kar vol. En dat moest allemaal weer mee terug naar het appartement. Met volle tassen op zoek naar een taxi. Het was te veel om mee te kunnen nemen tijdens het wandelen.

Gelukkig hebben we nu de meeste boodschappen in huis voor de rest van de week. Terwijl de boodschappen werden gedaan zaten Kitty, Antoinette, Diana en Ruud lekker in het appartement. Er werden spelletjes gespeeld, tekeningen gemaakt, lekker gepuzzeld en was er lekker even een beetje rust in de tent.



Na een beetje uitgerust te hebben na het doen van de boodschappen en een drankje met zijn allen te hebben gedronken wilde Antoinette en Diana graag eindelijk eens die duik nemen in de prachtige oceaan. De anderen hadden hier niet zoveel zin in en bleven liever lekker bij het appartement met Jack. De badpakken aan en samen met Chantal naar het strand. Wat was dat heerlijk, de zee was lekker verkoelend en de golven werden steeds wat hoger. Het was heerlijk, tot we kopje onder gingen. Dit was minder leuk, dan maar even lekker aan het water zitten. Nadat ook daar de golven steeds harder gingen besloten we om lekker op de handdoek te gaan liggen. Tot het zweet weer op onze hoofden stond. Toen vonden we het tijd om naar het appartement te gaan. Heerlijk dat strand maar hopelijk de volgende keer iets minder hoge golven.

Het was tijd om het avondeten klaar te gaan maken. Madieke wilde helpen met het eten klaar te maken. Lekker rijst met groente. Wat heeft dat goed gesmaakt en na afloop nog een lekker ijsje toe. In de avond dronken we een biertje, een Radler, een lekker wijntje of wat fris voor iedereen was er wat lekkers. Een bak chips op tafel en de avond was compleet. Om half 12 lekker naar bed want morgen mogen we weer vroeg op.



Dinsdag 23 augustus

Pfoe.. dat was vroeg vanochtend. Om 7 uur stond iedereen naast het bed en was het tijd om te ontbijten. Na het ontbijt heeft iedereen nog een lunchpakketje gemaakt voor in de middag. Om half 9 werden we met de bus opgepikt voor een reis naar het westen van de Algarve.



Onze gids voor vandaag is Fasco, de man uit Portugal die 4 jaar in Nederland heeft gewoond. Fasco verteld ons vandaag van alles over de Algarve tijdens de rondrit door het westen.



Eerst moest er een flik stuk gereden worden. Fasco vertelde ons het programma voor vandaag. We zouden alle mooie plekken gaan zien van de Algarve. De eerste stop was in Silves. Hier liepen we een hoge berg op waar we een prachtig zicht hadden op een kerk en een kasteel. Omdat de wandeling naar beneden wel een beetje steil en spannend zou worden zijn we weer op tijd naar beneden gegaan, rustig over de gladde berg met zijn klinkers. Gelukkig kwamen we allemaal heelhuids beneden aan en kon iedereen nog even naar de wc voor we de bus weer in moesten.



Op naar de tweede stop. Onderweg kwamen we langs allemaal mooie gebieden waar vele bomen met sinaasappels, mandarijnen en citroenen te zien waren. De Portugezen leven veel van de export van deze producten. Ook kwamen we langs allemaal Johannesbroodbomen. Dit product zit in heel veel producten die wij eten, bijvoorbeeld in de lekkere Ola ijsjes of in chocolade. Zonder dat de meesten van ons dit wisten eten we heel veel Johannesbrood. Toen we eenmaal aankwamen bij de tweede stop vertelde Fasco ons dat dit bij een waterbron was. Als je een beetje van het water dronk zou je er 10 jaar jonger door worden. Er werd vers brood gebakken in een ouderwetse steenoven. Hier mochten we allemaal een stuk van proeven met wat verse heerlijke olijfolie.



De derde stop was in Lagos, zoals ze het in Portugal uitspreken "Laagoes". Hier was het tijd voor een lekkere lunch maar eerst zijn we wat wezen drinken op een terras. Daarna lekker even bijkomen op het strand met een lekker lunchpakketje. Michael wilde graag even lekker rondlopen door de stad. Diana, Antoinette, Ruud en Madieke hebben nog even lekker in de zee gelopen om een beetje af te koelen. Gelukkig hadden we nog wat flessen drinken met ons mee genomen. Lekker even op de handdoeken uitrusten.



Om half 4 weer richting de bus om door te rijden naar de laatste stop van de reis.

Op naar het einde van de wereld, het uiterste punt van de Algarve in Sagres. Het zuid-westelijkste punt van het Europese vasteland bij de Cabo de São Vicente (Kaap Sint Vincent). Vroeger stond dit punt bekend als het einde van de wereld omdat er werd gedacht dat er verder

geen ander land meer was. Onderweg vertelde Fasco over de kurkbomen die hier veel langs de kant van de wegen staan. Het duurt 25/30 jaar voor zo'n boom oud genoeg is om voor het eerst kurk te geven. De beste kruk komt van de boom af nadat er al twee keer eerder kurk af is gehaald. De tweede keer kan na 9 jaar en de keren daarop duurt het iedere keer 9 jaar voordat de boom weer genoeg is gegroeid. Niet alle mensen maken de beste tijd van de kurkboom mee, want dat duurt ongeveer 48 jaar voor het zover is. Portugal is een van de grootste export landen van kurk. Ze weten hier mooie en goede producten mee te maken.



Voor de reis hadden ze ons verteld dat het er hard kan waaien waardoor het koud zou zijn. Hiervoor hadden we allemaal een trui of vest ingepakt. Dit bleek helemaal niet nodig te zijn, er was een heerlijk briesje maar wij Nederlanders waren wel wat meer kou gewend. Wat zag het er allemaal mooi uit daar en er werden volop foto's gemaakt. Het leek echt wel het einde van de wereld. Het enige wat we zagen was de oceaan en een witte waas. Het leek echt alsof daarachter niets meer was. Allemaal nog even na de wc en dan de bus weer in. De terugweg zou wel weer even gaan duren.



Thuis aangekomen snel omkleden en op naar een lekker restaurantje om lekker te kunnen gaan eten. Iedereen had grote trek, dus dat eten mocht wel opschieten. Toen het eten werd gebracht werd er ook goed van gegeten. Alle borden waren helemaal leeg en de buiken zaten goed vol. Wat was dat lekker. Die Portugezen weten hoe ze lekker eten klaar kunnen maken. Nog even een wandeling langs de kraampjes en winkeltjes en op naar huis. Nog één drankje en op naar bed na een prachtige maar lange dag. Morgen lekker uitslapen.





Woensdag 24 augustus

Een rustige ochtend na een drukke dag gisteren. Iedereen had even tijd nodig om weer wat energie op te doen waardoor we de ochtend rustig zijn gestart. In de middag hadden Michael en Jack de Quarteira markt in Loulé op de planning staan en Antoinette, Diana, Kitty, Madieke en Ruud gingen met Chantal shoppen in Albufeira.



Na wat gedronken te hebben was het tijd om Albufeira in te gaan om de winkeltjes en kraampjes af te struinen. Op het marktplein werd heerlijke muziek gespeeld, hier hebben we eventjes na staan kijken en luisteren. Iedereen heeft leuke souvenirjes voor zichzelf kunnen halen, een armbandje, een spel kaarten, een echte Albufeira pen, een leuke mok of een mooie sleutelhanger. Voor een ieder was er wat leuks te vinden in één van de leuke winkeltjes. Na al dat lopen was het tijd

om even lekker een broodje te halen, die we in het appartement hebben opgegeten, de één koos voor een lekkere tosti en de ander voor een hamburger. Wat gedronken en eventjes de benen laten rusten. Na een korte pauze hadden Diana en Ruud genoeg geshopt, de anderen hadden nog wel wat energie over om de laatste winkeltjes te bekijken die we nog niet hadden gezien. Dus zijn we weer op pad gegaan om ook deze winkeltjes te bekijken, ook hier werden nog wat leuke en mooie cadeautjes gehaald. Nadat we alle winkeltjes van binnen hadden gezien kozen ook zij ervoor om uit te rusten in het appartement.



Niet lang daarna kwamen ook Michael en Jack weer terug van hun avontuur naar de Quarteira markt. En die hadden een hele hoop te vertellen. Toen ze vertrokken, hadden ze bij de receptie gevraagd waar ze de bus naar Quarteira konden nemen. Hiervoor moesten ze 50 minuten wandelen. Daar aangekomen was er geen busstation te bekennen. Michael die vier jaar geleden al eens naar de zigeunermarkt was geweest, wist zich de opstap voor de bushalte te herinneren waarop ze besloten daar heen te lopen. Bij de bushalte aangekomen was de dienstregeling nergens te vinden. Door het te vragen aan verschillende mensen ontdekten ze dat de bus zo zou komen... misschien over 10 minuten, dit werden uiteindelijk 45 minuten. Eindelijk op naar Quarteira. De bus stopte en iedereen moest uitstappen, maar Michael herinnerde zich dat de bus vier jaar geleden ergens anders stopte. Gevraagd aan een chauffeur van de buurtbus, gipsy market (zigeunermarkt). Yes, yes...market was het antwoord, een kwartiertje wachten en de bus vertrok.

Na 35 minuten door Quarteira gereden te hebben stopte de bus en konden we uitstappen. Michael herkende de omgeving niet en toen ze zich omdraaiden zagen ze de LIDL. Dat is ook een market, maar dan een supermarket... Dit was niet wat ze zochten. Om 16:10 uur kwam de volgende bus die hen terugbracht naar het busstation. Rond 16:30 uur weer terug met de bus naar Albufeira. Daar was het nog een minuut of twintig lopen naar het appartement. Maar voordat het zover was trakteerde Jack om de teleurstelling enigszins te verzachten op een hamburger met cola. Ondanks dat ze de markt niet hadden gevonden hebben ze het samen gezellig gehad en een leuke middag ervan gemaakt.

Iedereen luisterde aandachtig naar het verhaal, en gelukkig kon iedereen er na afloop ook wel een beetje om lachen. Even lekker wat gedronken met zijn allen en daarna was het alweer tijd om het avondeten klaar te maken. Vanavond stonden er worstjes en een broodje shoarma op het menu met een watermeloen als toetje.



Nog lekker met zijn allen op het balkon gezeten met wat drinken en lekkers en wederom genoten van het uitzicht. Alle benen en voeten waren moe van al het lopen van vandaag. We hebben het erover gehad wat iedereen op de laatste vakantiedag nog graag zou willen doen. Morgen zou de laatste echte vakantiedag zijn want vrijdag moeten we vroeg op. Morgen nog even lekker genieten met zijn allen van het mooie en warme Albufeira.



Donderdag 25 augustus

Na een lekker ontbijtje zijn Antoinette, Kitty, Ruud, Jack en Chantal nog even lekker naar het strand gegaan. Een frisse duik in de oceaan of lekker pootje baden. Iedereen kon doen wat hij of zij lekker vond. We waren een stukje verderop gaan liggen dan de vorige keer maar ook hier waren de golven wel heel erg hoog. Zo hoog dat we snel besloten om weer lekker aan het water te zitten om af te koelen. Na lekker een beetje afgekoeld te zijn, nog even lekker op de handdoeken gaan liggen om nog te genieten van het heerlijke zonnetje. Wat schelpjes gezocht en er zijn een heleboel mooie schelpen gevonden. Kitty, Antoinette en Chantal zijn daarna nog even lekker wat winkeltjes wezen bekijken, op zoek naar de laatste souvenirjes thuis. Terwijl Ruud en Jack nog lekker op het strand bleven genieten van het heerlijke weer.



Madieke en Diana zijn in de ochtend lekker bij het appartement gebleven, zij hebben zich vermaakt met nog even lekker slapen, wat lezen of even wat spelletjes spelen.

Michael had zijn eigen plan getrokken en is zelf lekker langs alle winkeltjes geweest om lekker rond te kijken.

In de middag zijn Kitty, Ruud, Madieke en Chantal met het treintje rond gegaan. Gelukkig hoefden we maar een klein stukje te lopen voor de halte en kwam de trein al binnen 10 minuutjes. Dit treintje maakte een grote rondrit door Albufeira. Wat was dat leuk om te zien allemaal. Op deze manier hebben we nog wat meer van Albufeira ontdekt, er bleken nog veel meer winkeltjes te zitten dan wij hadden gedacht. Om te shoppen had niemand meer echt zin, want daar was het veel te warm voor. Daarom zijn we lekker blijven zitten in het treintje tot deze weer terug was bij de juiste halte. Wat heeft iedereen zitten genieten, een leuke rondrit met een fris windje. Na een uurtje waren we weer terug bij het appartement.



Om 16 uur waren we allemaal zo ver om een lekker restaurantje op te zoeken. Na enige tijd zoeken kwamen we uit bij een leuk restaurant met lekkere pizza's, pasta's en visgerechten. Zo hadden Antoinette, Michael en Diana een lekkere pizza, hadden Ruud en Jack een lekker visgerecht en hadden Madieke, Kitty en Chantal een lekkere pasta uitgekozen. Wat hebben we allemaal zitten smullen en de borden waren na afloop bij iedereen helemaal leeg. Nadat het eten op was, leek het alsof het tijd was om terug te gaan naar het appartement, maar niets was minder waar. Er was nog een verrassing, we gingen nog cocktails drinken met zijn allen. Wat zagen al die cocktails er lekker uit!! Een super einde van een mooie vakantie met zijn allen.



Vrijdag 26 augustus

Om half 3 's nachts ging de wekker al weer, het was tijd om alle spullen in te pakken en voor de laatste keer gezellig met zijn allen te ontbijten. Midden in de nacht, terwijl we nog feestmuziek hoorden vanuit de kroegjes beneden zaten we met zijn allen aan tafel te kletsen over hoe de vakantie was geweest en wat iedereen het leukste heeft gevonden. Na het lekkere ontbijt en de laatste keer een lekker bakkie koffie, gezet door Jack deze vakantie, was het tijd om de koffers alvast buiten te zetten. De kamers nalopen of alles was ingepakt en alles netjes achterlaten. Om kwart over 4 stonden we allemaal beneden om richting de bus te lopen. De andere groep was ook bijna zover. De laatste spulletjes nog



even pakken en op naar de bus. Alle koffers werden ingeladen en iedereen zocht een plekje op. Om half 5 vertrokken we richting Faro waar het vliegveld was. Eenmaal aangekomen bij het vliegveld konden we inchecken. Langs de handbagagecontrole en we konden al snel het vliegtuig in. Om tien voor 8 stegen we op en begon de terugreis naar Nederland.

Portugal, Albufeira 2016



In het vliegtuig hadden de meesten de ogen lekker dicht en werd er nog wat geslapen. Een enkeling was nog een puzzel aan het maken. Na 2,5 uur vliegen werd de landing ingezet en voor we het wisten waren we weer op Nederlandse bodem. Het vliegtuig uit en daarna moesten we nog lang wachten tot de koffers dan eindelijk op de band terecht kwamen. Nadat iedereen zijn koffer had liepen we door de deuren heen waar de familieleden en kennissen al stonden om de vakantiegangers op te halen. Nog een paar laatste knuffels en bedankjes en dan was het voor iedereen tijd om weer naar huis te gaan. Wat hebben we er met zijn allen een mooie week van gemaakt.

Antoinette, Diana, Kitty, Madieke, Ruud en Michael bedankt voor de geweldige week in Albufeira. En onthoud goed:

'Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd'

'Lekker blijven lachen allemaal want lachen is gezond!'

~~**BEDANKT VOOR DE LEUKE
VAKANTIE!**~~